



MELICK – De vader van Lars (11) en Emma (8) uit Melick vond lezen en schrijven heel moeilijk. Eerst schaamde papa Jeroen (46) zich. Maar hij wilde zo graag zijn kinderen helpen met hun huiswerk. En ze kunnen voorlezen. Daarom heeft hij tóch hulp gezocht. Na extra lessen gaat het lezen nu hartstikke goed.

Trots op papa die heeft leren lezen

Tekst **Hanneke Drohm**
Foto's **John Peters**

Lars vertelt dat zijn vader vroeger bijna nooit voorlas. Emma: 'Alleen toen we baby waren vertelde hij iets bij de plaatjes. Dat kwam omdat papa lezen moeilijk vond.' Hun vader vertelt dat hij heus wel naar school is gegaan toen hij zelf kind was. 'Maar ik kon niet goed leren. Dat komt doordat ik veel te vroeg geboren ben.'

Veel schaamte

'Ik vond het helemaal niet fijn dat ik bijna niet kon lezen. Ik wilde Lars en Emma zo graag helpen met alles.' Toen zag Jeroen een vriend van vroeger op tv. Die vertelde

dat hij als volwassene nog had leren lezen. Dat wilde ik ook!' Emma vindt het heel stoer dat haar vader weer naar school is gegaan. 'Ik denk dat veel mensen het spannend vinden en het niet durven zeggen als ze iets niet goed kunnen.' Papa Jeroen: 'Dat klopt. Er is veel schaamte en ontkenning.'

Groot verschil

Lars is blij dat zijn vader in actie is gekomen. 'Je merkt echt verschil aan hem. Toen pap naar school ging,

Ontkenning
Doen alsof iets niet bestaat.



elke dinsdagavond, hielpen wij hem met zijn huiswerk. Nu is het omgedraaid. Hij helpt ons met taal en rekenen. Het is echt goed dat hij het heeft gedaan. Het is een tip voor iedereen die lezen moeilijk vindt.'

Superblijde vader

Emma wil weten hoe haar vader het vond om weer naar school te gaan. 'Heel spannend en hard werken', zegt hij. 'Maar ik was ook superblij dat ik hulp kreeg. Ik heb er zeker geen spijt van.' Lars en Emma: 'Wij zijn héél trots op jou!'

Hulp bij moeite met lezen en schrijven

Merkt je dat iemand lezen, schrijven of rekenen moeilijk vindt? Bijvoorbeeld je vader, moeder, opa of oma? Je kunt helpen!

Hoe ontdek je het?

Merkt je dat iemand nooit zelf dingen opschrijft, geen dingen leest of alleen maar over de plaatjes vertelt in een boek? Het kan dat hij/zij lezen en schrijven lastig vindt.

Hoe vraag je het?

Dat is best lastig. De kans is groot dat iemand zich schaamt. Maar... als je niets doet, verandert er ook niks. Misschien helpt het als je erover praat:

- ▶ Hij/zij is niet de enige. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen.
- ▶ Iedereen kan altijd nog leren!
- ▶ Er zijn speciale lessen voor volwassenen die willen leren lezen. Dat is in kleine groepjes en vaak gratis.

Vraag hulp

De bieb in Roermond heeft een Digitaalhuis. Daar willen ze iedereen héél graag helpen. Loop de bieb binnen of bel 0475-519000. Je kunt ook mailen naar digitaalhuis@bibliorura.nl. Of neem een kijkje op www.bibliorura.nl/digitaalhuis. Lukt het niet? Vraag je juf of meester om hulp.

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door:

digiTaalhuis

